

י ש י ב ו ת ה מ ל י א ה

הישיבה הראשונה

ביום י"ט בכסליו תשי"ד בשעה 11—12.45 בצהריים באולם הישיבות של משרד החינוך והתרבות.

הנוכחים: שר החינוך והתרבות, פרופ' ב' דינור.

החברים האדוניים בן-חיים, בנעט, ברקוביץ, הזו, זולאי,

טור-סיני, ייבין, כהן, פולוצקי, קלוזנר, ריבלין, שניאור.

המוזכיר המדעי הא' מדן.

האדוניים ילון, עגנון ושמעוני הצטדקו על היעדרם.

סדר היום: א. פתיחה ע"י שר החינוך והתרבות

ב. בחירת הנשיאות

ג. אישור המלצתו של חבר המינויים לבחירת חברי-כבוד

ד. בחירת ועדות

ה. שונות

א. שר החינוך והתרבות מקדם בברכה את החברים ופותח:

חוק המוסד העליון ללשון העברית מטיל את ביצועו עליי כשר החינוך והתרבות, ובתוקף חוק זה אני פותח את ישיבתכם הראשונה. על ישיבה זו מוטל לבחור נשיא או נשיאות וועדות לארגון ולתקנון, לתקציב ולמפעלי מדע, הנשיא או הנשיאות אפשר לבחרם עד לאישור התקנון או לתקופה ארוכה יותר, על ועדת הארגון והתקנון לעשות את עבודתה בזריזות, ולשכתי עם היועצת המשפטית של משרדי יסייעו בידה. על ועדת התקציב להכין בהקדם את תקציב הצרכים הדחופים של המוסד.

מבקש את זקן החברים, הא' קלוזנר, לשבת ראש.

ההצעה מתקבלת ללא התנגדות.

הא' טור-סיני מודה לשר החינוך והתרבות בשם ועד הלשון העברית ובשם הוועד המכין לייסוד האקדמיה על מאמציו ופעולותיו בהקמת המוסד.

שר החינוך עוזב את הישיבה, הא' קלוזנר יושב ראש.

ב. ברוב דעות גדול נבחר הא' טור-סיני לנשיא המוסד עד לאישור התקנון.

הא' טור-סיני מודה על הבחירה ומקבל לידו את ניהול הישיבה. מזכיר את הראשונים להחייאת הלשון ומודה לחברי ועד הלשון ולעובדי ועד העבודה והעזרה עד עתה, וכן לראש הממשלה, לשר החינוך והתרבות ולחברי הוועדה לחינוך ולתרבות בכנסת על מאמצייהם ופעולתם בהקמת המוסד. מברך את החברים הנבחרים ומביא את ברכת האוניברסיטה העברית למוסד.

ג. הא' טור-סיני מביא את המלצת חבר המינויים למנות את האדוניים אברונין, סגל, סלושץ ופיכמן לחברי-כבוד של המוסד בזכות פעולתם הברוכה בשדה תחיית הלשון ומחקרה.

אחר דיון קצר נבחרו פה אחד האדוניים אברונין, סגל, סלושץ ופיכמן לחברי כבוד של המוסד.

- ד. נבחרו ארבע ועדות:
1. ועדת הארגון והתקנון: האדונים בן-חיים (המרכז), ייבין, פולוצקי, ריבלין.
 2. ועדת התקציב: האדונים ייבין (המרכז), הזו, ריבלין.
 3. הוועדה למפעלי מדע: האדונים פולוצקי (המרכז), בן-חיים, בנעט, ילון, קלוזנר.
 4. מציעים לקרוא למוסד: „האקדמיה ללשון העברית“, אולם הוחלט שלא לדון בדבר. אלא בישיבה הבאה, על-פי החומר שתגיש ועדה מיוחדת לכך. נבחרה ועדה להצעת שם המוסד. חבריה: האדונים כהן (המרכז), ברקוביץ, שמעוני.
- ה. הא' טורסיני מודיע בשם שר החינוך והתרבות על האפשרות להפקיע את הקומה העליונה בבית אליעזר בן-יהודה ברח' החבשים, להתקינה ולמסרה לרשות המוסד, אם יסכים המוסד לכך. ההצעה נתקבלה.

הישיבה השנייה

- ביום י' בטבת תשי"ד בשעה 11 — 1 בצהריים בבית החלוצות בירושלים. הנוכחים: החברים האדונים בן-חיים, בנעט, ברקוביץ, הזו, זולאי, טורסיני (יור), ייבין, ילון, כהן, פולוצקי, קלוזנר, ריבלין, שמעוני, שניאור.
- המוכרים המדעיים, האדונים איתן ומדן.
- הא' עגנון הצטדק על היעדרו מחמת מחלה.
- סדר היום: א. הודעות
- ב. דו"ח הוועדה להצעת שם המוסד ודיון בדו"ח זה
 - ג. דו"ח הוועדה למפעלי מדע ודיון בדו"ח זה
 - ד. דו"ח ועדת התקציב ודיון בדו"ח זה
 - ה. דו"ח ועדת הארגון והתקנון ודיון בדו"ח זה

א. הא' טורסיני מודיע על פגישה עם עיתונאים, העתידה להיערך בי"ז בטבת, על שתי ישיבות של הוועד הציבורי לבית בן-יהודה ועל דברי הברכה, ששלחו כל החברים, שנבחרו לחברי כבוד.

ב. הא' כהן מוסר דו"ח של הוועדה להצעת שם המוסד: הוועדה לקביעת השם למוסד העליון ללשון העברית, שחבריה הם האדונים ברקוביץ, שמעוני וכהן, התכנסה בכ"ה בכסליו תשי"ד ובאה לכלל דעת אחת, שהשם ההולם ביותר את המוסד הזה הוא: „האקדמיה ללשון העברית“, ואלה הם הנימוקים:

א) שם בין-לאומי זה, דווקא משום שהוא מחייב הרבה, יפה למוסד זה, שמשמיותו גדולת וחשובות כל-כך והוא זקוק ליחס של כבוד ואימון מצד העם במדינה ובתפוצות וגם מצד חכמי העמים.